

5^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

Τα δικά μας διαφορετικά κάλαντα...

Οι μαθητές του Γ2'



Σχολικό έτος 2020-2021





Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

**Κόκκινη στολή φοράει,
με το έλκηθρο πετάει
που οι τάρανδοι το σέρνουν
στα παιδιά τα δώρα φέρνουν.**

**Με αγάπη και χαρά
έρχεται κάθε χρονιά,
στην καμινάδα μπαίνει
και την αποστολή του καταφέρει!**

Χρόνια Πολλά!!!Χρόνια Πολλά!!!

Με υγεία και πολύ χαρά!!!

Μαρία Χ.



ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

**Καλή Χρονιά να έχουμε
με υγεία και εντυχία
και να ανταμώσουμε ξανά
με την καινούρια τη χρονιά .**

**Χωρίς ιώσεις στα σχολειά
να είμαστε ενωμένα
και μορφωμένα όλα τα παιδιά.**

Γιώργος Μ.



ΚΑΛΑΝΤΑ

*Σε όλους θα ήθελα να πω
τα κάλαντα που τόσο αγαπώ,
και τα δικά μου όνειρα
να σας αφηγηθώ.*

*Θα ήθελα να με δω
σε έναν κόσμο μαγικό,
αγάπη, ειρήνη και χαρά
να έχουν όλα τα παιδιά!*

*Ένα μονάχα θα σας πω
γιατί πολύ σας αγαπώ:
Καλά Χριστούγεννα παιδιά
σε όλους Καλές Γιορτές, Καλή Χρονιά!*

Μαρία Γ.



ΚΑΛΑΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

*Τρίγωνα κάλαντα ήρθανε ξανά,
φέτος θα τα πούμε διαφορετικά.
Κινητά τηλέφωνα θα πάρουνε φωτιά ,
ευχές θα ανταλλάξουμε διαδικτυακά.*

*Άστρο φωτεινό λάμπει γιορτινό
και εύχομαι να διώξει τον κορονοϊό .
Αγκαλιές να δώσω χωρίς να φοβηθώ
και να φιλήσω αυτούς που αγαπώ.*

Ευτυχία Μπ.

ΚΑΛΑΝΤΑ

*Ο νέος χρόνος που έρχεται
υγεία να σας χαρίσει
με γέλιο , αγάπη και χαρά
το σπίτι να γεμίσει.
Ευτυχισμένο το νέο έτος
με υγεία και αγάπη!*

Μιχάλης Ζ.



ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

*Έφυγε κι αυτός ο χρόνος
και περάσαμε καλά .
Ας ξεχάσουμε παιδιά ,
τα περασμένα τα παλιά.*

*Με χαρά και με τραγούδι
θα έρθει η νέα η χρονιά,
με εκπλήξεις και δωράκια
και αγάπη στην καρδιά.*

Κωνσταντίνος Α.

ΚΑΛΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

*Χριστός γεννάται Σήμερα,
χαρά σε όλον τον κόσμο,
οι πόλεμοι να τελειώσουν
κι αγάπη και ειρήνη
να απλωθεί παντού.*

*Εύχομαι σε όλους σας χαρά
στο σπιτικό σας υγεία
και υπομονή να δώσει ο Θεός.
Και του χρόνου.*

Κωνσταντίνος Μ.



ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

***Τρίγωνα κάλαντα μες στο σπιτικό
έξω δεν μπορώ να βγω, να βγω να ευχηθώ.***

***Εύχομαι κι εγώ σπίτι σου να 'ρθω
να παίξουμε ,να γελάσουμε να φάμε και γλυκό.***

***Αφού όμως δεν μπορώ τηλεφωνικά θα σου ευχηθώ
να 'μαστε καλά , όλοι εσύ κι εγώ.***

Χριστίνα Σ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

***Φέτος τα Χριστούγεννα
εγώ θα ευχηθώ
αγάπη και υγεία
σε αυτό το σπιτικό.***

***Του Χριστού το Άγιο Φως
στις καρδιές μας να λάμπει
και να μας έχει όλους καλά ο Θεός.***

Καλά Χριστούγεννα!

Ιωάννης Αρ.



ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

*Χρόνια Πολλά σε όλους.
Έρθε η σειρά μου να σας πω τα κάλαντά μου.*

*Πρώτα θα ευχηθώ
όλοι πάνω στη γη
να είναι υγιείς,
χωρίς να υπάρχουν ιοί
όπως οι κορονοϊοί.*

*Την ευχή μου τώρα θα σας πω
για το δικό σας σπιτικό.*

*Εύχομαι να είστε
πάντα γεροί και δυνατοί
κι ευτυχισμένοι όλοι μαζί.*

Μαρία Α.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

*Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά ,
Χριστούγεννα ευλογημένα.
Απόψε θέλω τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα.
Γέλια , χαρές, τραγούδια να ακουστούν.
Τα κάλαντα να ψάλλουμε
τα πρόσωπα να φωτιστούν.*

Νίκος Τ.



ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

*Χριστός γεννάται σήμερα
εν Βηθλεέμ την πόλη ,
διαφορετικά Χριστούγεννα
θα ζήσουμε φέτος όλοι.*

*Εφέτος τα Χριστούγεννα
για ευχή θα δώσω
υγεία ,αγάπη και χαρά
απλόχερα θα δώσω.*

*Μα πάνω από όλα θα ευχηθώ
να πάρει δρόμο ο κορονοϊός.
Και του χρόνου με χαρά
όλη μαζί μια αγκαλιά.*

*Για το τέλος το καλύτερο
για όλους έχω αφήσει
εύχομαι από καρδιάς ο ΠΑΟΚ
το πρωτάθλημα εφέτος να κερδίσει.*

Αλέξανδρος Κ.



ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

*Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά
η αγαπημένη μου δουλειά
είναι να γίνω εγώ γιατρός
στον κόσμο για να ρίχνω φως.*

*Το φάρμακο για τον κορονοϊό
υπόσχομαι πως θα το βρω
με τη βοήθεια του Θεού
και με τη δύναμη του νου.*

*Και του χρόνου βρε παιδιά
τα κάλαντα να πούμε με χαρά,
στο σχολειό να βρεθούμε
από κοντά να ευχηθούμε.*

Ιωάννης Σ.



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

*Το λεν τα αγρίμια του βουνού
το λεν τα ζώα του κάμπου ,
πως σήμερα γεννήθηκε
στη φάτνη Θείο Βρέφος.*

*Το λεν οι Μάγοι στα χωριά,
το λέει και ο Βασιλάκης .
Που έχει στο χέρι το χαρτί
και στ' άλλο το Ευαγγέλιο.*

*Καλή χρονιά σας άρχοντες
καλή και ευλογημένη ,
να δώσει η γη μας το σπυρί
και η θάλασσα το ψάρι.*

*Να φωτιστούνε τα νερά,
να φωτιστεί η πλάση,
να φωτιστεί και το παιδί
να γίνει παλικάρι.*

Και του χρόνου!

Νίκος Δρ.

